

Mijn eerste vliegreis

De nacht van zondag op maandag 17 juli zijn we om 1u45 vertrokken richting Lourdes. Met het ... vliegtuig!

Geert en Lieve, mijn familie, brachten me naar de luchthaven.

Lieve Pollentier was ook mee als vrijwilligster.

Om 3u30 zijn we zonder problemen toegekomen op de parking van Zaventem.

Johan Galle, begeleider van Vlaanderens Bedevaart, was er al met een ander groepje bedevaarders.

Lieve en Johan brachten alle papieren voor mij in orde.

Het was niet gemakkelijk voor Johan en de piloot om mijn rolstoel in het vliegtuig te krijgen.

Hierdoor hadden we een half uur vertraging en zijn we pas om 7 uur vertrokken.

Ik werd door 2 mannen in een zetel van eerste klasse op de eerste rij gezet.

Bij het opstijgen voelde ik druk op mijn oren.

Men had me verwittigd dat ik moest slikken om dit op te lossen.

Het was helder weer en na 10 minuten zaten we boven de wolken.

Een fantastisch uitzicht om nooit meer te vergeten!



Toen we aankwamen bij het hotel,

liepen Jozefa en de andere gebruikers van KiJoLo ons tegemoet.

Jozefa omhelsde mij. Ze was blij dat ik goed was aangekomen met het vliegtuig.

Frederik



Ik ging voor de 40ste keer naar Lourdes dit jaar.

Ik was amper 10 jaar oud toen ik voor de eerste keer naar Lourdes ging.

Dat was met mijn moeder en vader.

Sindsdien laat deze bestemming mij niet meer los.

Ik was een beetje bang voor de trappen die ik moest nemen om tot aan de trein te raken.

Het leukste waren de waterspelletjes.

Jozefa

